



Min lange vej til
Helnæs – Side 10



Virksomhedsprofil
Helnæshus Grafisk – Side 8

Bølgerne går højt på Helnæs!

Stormen går over landet
Træerne knager og gi'r sig
Vandet stiger i havet og
kastes mod strande og skrænter.
Sten flyver i luften
Fuglene sidder i skjul
Luften er tyk af salt
fyldt med flyvende skum

Tekst og foto: Helle Blume Andresen



Kjær's tilbud

Januar, Februar, Marts

Rejecocktail anrettet i cocktailglas
med salat, asparges, citron, kaviar og rød dressing
d

Nakkefilet stegt som vildt med surt, sødt, waldorfsalat, hvide
kartofler, chips og vildtflødesauce
d

Kirsebærismombe
med hakket chokolade, tilsmagt med rom og pyntet med flødeskum
d

Brød/smør pr. person kr. 6,-

Pris kr. 99,-

Minimum 10 couverter · Rekvirer venligst nyt menukort



Kirkebjergvej 17, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Tlf. 63 72 00 30
www.kjaers-lunch.dk

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK

Butikken

Kunst · Kunsthåndværk
Brugskunst
Summerbird chokolade
samt andre lækre
delikateser

Caféen

Cappuccino · Café Latte
Espresso · Alm. kaffe
Cacao samt udvalg af the
Hertil forskellige frugtarter
samt cookies

Åben søndag 11-17

HELNÆS KUNST OG HÅNDVÆRK
STÆVNEVEJ 9 · TLF. 63 73 70 13

LEDER

Foreningsblad?

HELNÆSPOSTEN ER UAFHÆNGIG af foreningsinteresser og bladet har helt bevidst ikke villet knytte sig til en eller flere foreninger. HelnæsPosten vil forbeholde sig ret til at kunne stille de kritiske og ubehagelige spørgsmål.

HVEM BESTEMMER på HelnæsPosten? spørges der i et læserbrev. Med HelnæsPostens meget løse struktur er det således, at det er de aktive, der bestemmer, og de aktive, der har indflydelse på bladets linje. Det er derfor altid de aktive, der bestemmer. Alle der har lyst, evner og tid til aktivt at deltage kan være med. HelnæsPosten er således en meget åbent og løst opbygget institution. Redaktionen har fra starten besluttet ikke at være et blad, der fyldes med referater og dagsordener fra de mange foreninger, der findes på øen. Der afholdes i gennemsnit et bestyrelsesmøde om måneden i 13 eller 14 foreninger på øen. Referaterne fra disse møder ville stort set kunne fylde bladet. Det er bladets politik, at alle artikler i bladet skal skrives med den hensigt at kunne interessere en bredere kreds af læsere. Det indebærer ikke, at alle synspunkter ikke fremkommer i HelnæsPosten. Alle, der har en mening, et synspunkt, kan skrive om det. Alle foreninger/bestyrelser kan i artikelform skrive i HelnæsPosten. Alle foreninger kan i »DET SKER« få deres arrangementer publiceret.

POUL DREISLERS OPLYSNING på en generalforsamling om, at HelnæsPosten ikke bringer deciderede referater, er en beslutning redaktionen har truffet allerede før første nummer af HelnæsPosten gik i trykken. Og hvorfor så det? Fordi det har været intensionen, at HelnæsPosten skal være et læservenligt blad med relevante og interessevækkende artikler – også for de mange abonnenter, som er bosat udenfor øen. Et blad, hvor hovedvægten ligger på meddelelser fra foreningerne, vil få en helt anden karakter. HelnæsPosten adskiller sig netop fra mange andre egnblade ved ikke at bringe dagsordener, indkaldelser, referater af bestyrelsesmøder o.lign. En af grundene til bladets øjensynlige succes er netop, at denne linje strengt er blevet overholdt.

MEN LAD MIG GENTAGE: Alle indlæg og læserbreve om alt, hvad du synes er interessant og vedkommende, er meget velkomne i bladets spalter – under betingelse af, at presseetiske normer følges – og vil som tilforn blive trykt.

oa

HELNÆSPOSTEN

UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER
STÆVNEVEJ 7 · HELNÆS · 5631 EBBERUP · TLF. 64 77 14 72
E-MAIL: OTTOARP@TDCADSL.DK

HELNÆSPOSTEN UDKOMMER GRATIS HVER MÅNED TIL SAMTLIGE HUSSTANDE
PÅ HELNÆS INCL. SOMMERHUSENE

REDAKTIONSUDVALG: OTTO ARP (ANSV.) · POUL DREISLER · HELLE BLUME ANDRESEN
NIELS ELLEBÆK · ANNE K. HANSEN · JAKOB HAAHR · ANDERS LUNDBECK RASMUSSEN
EIGIL KRISTENSEN · METTE JØRGENSEN · JENS ZIMMER · INGE HØJBY · ANDERS LYNG
ARNE RASMUSSEN (ØSTERGAARD) · PALLE HERMANSEN · ANE KIRSTINE JENSEN

FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN

ANNONCEADMINISTRATION OG ABONNEMENTER:

ULLA DREISLER TLF. 64 77 13 72 · E-MAIL: DREISLER@MAIL.DK

NYTEGNING AF ANNONCER: NIELS ELLEBÆK TLF. 64 77 13 07 · 40 38 30 45

ÅRSABONNEMENT: KR. 220,- INCL. FORSENDELSE

LÆSERBREVE

HelnæsPosten vakte glade minder hos 92-årig fra Hamborg

Da jeg hørte om Lars Ellebæks dagbogsoptegnelser fra 1904, bad jeg Anne Hansen om en fotokopi af HelnæsPosten, som jeg kunne sende til min 92-årige veninde Karen Korfsmeier f. Jentzsch, da jeg vidste, at hun altid, når hun besøgte Vestfyn sammen med sin mor Johanne Jentzsch f. Hansen, var en tur på Helnæs for at dyrke moderens ungdomsminder fra den tid, hvor hun lærte husholdning på Ellebækgården (Gudmundsdal. red.) før 1909. Mit bekendtskab/venskab med familien KorfsmeierJentzsch begyndte i 1953, (Johanne Jentzsch var kusine til min svigermor Karen Jørgensen fra Emtækær). Jeg skal love for, at dagbogen har vakt begejstring. 4-5 gange, siden Karen Korfsmeier har modtaget mit brev, har hun ringet og fortalt om gamle minder, som er dukket frem af glemslen, som f. eks. at Jørgen Ellebæk var med til hendes brors, Wilhelm Jentzsch's forlovelsesgilde i Kiel. Karen Korfsmeier bor nu på et plejehjem i Ladbergen, en lille by med mange karakteristiske bindingsværksgaarde ikke så langt fra den hollandske grænse. Måske de to unge Helnæsboere er kommet derigennem på deres cykletur i 1904.

Else Jørgensen
Hesle

HelnæsPosten til sommerhusene

Som sommerhusejere (Brombærvænget 9) Har vi været meget glade for at modtage HelnæsPosten.

Vi er utrolig glade for vort sted og er taknemmelige for alle de aktiviteter og positive tiltag vi ser på Helnæs.

Vi er rigtig glade for den fritid vi har i sommerhuset og har gennemtravet øen på kryds og tværs adskillige gange.

Vi har med interesse læst hver linie i HelnæsPosten indtil oktober 2006.

Siden da har vi ikke set HelnæsPosten.

Kan I fortælle os hvad vi skal gøre for igen at modtage den, – skal vi selv hente den? betale for den?

Med venlig hilsen
Birthe og Elias Hestbech

Tak for jeres pæne ord om HelnæsPosten.

Det er besluttet at HelnæsPosten kun omdeles til alle i perioden maj til august (incl.) De øvrige måneder sættes 25 eksemplarer ned i opslagskassen.

Af samme årsag har flere valgt at abonnere på bladet hele året og få det sendt til hjemme-adressen. Det koster pr. år 220 kr incl. porto (kostpris).

red.

Hvad kan man få lov at skrive i HelnæsPosten?

På beboerforeningens generalforsamling foreslog Jørgen slagter, at man efter bestyrelsesmøder kunne indrykke et lille referat, i overskriksform, i det næste nummer af HelnæsPosten. På denne måde ville man sikre, at alle hele tiden er orienteret om hvad der sker i beboerforeningen.

Med stor undren og forbløffelse hørte jeg Poul Dreisler udtale, at det i hvert fald IKKE var sådan nogle ting HelnæsPosten skulle bruges til. Jeg syntes faktisk, at han var både nedladende og uforskammet, og det efterlader helt klart det indtryk, at Poul Dreisler er enebestemmende på HelnæsPosten.

Jeg håber, at jeg med dette indlæg, skaber lidt debat i redaktionen.

Erik Jepsen
Klinteskovsvej 6

Svar til Erik Jepsen

Det ligger langt fra min stil at være nedladende og uforskammet, hvorfor jeg kun kan beklage, at du har fået det

indtryk. Det har absolut ikke været tilsigtet. Mht. til HelnæsPostens ledelse og redaktionelle linje, henviser jeg til den ansvarshavende redaktør og lederen i dette nummer.

pd

Angående renovering af vores forsamlingshus

Det vil da være fuldkommen tåbeligt at lave forsamlingshuset om. Vi har et dejligt hus som passer til vores behov på Helnæs, og det bevises af alle de gange, det er lejet ud. Det er bedre at bekoste ny belysning i salen end nye sprossevinduer. De, der er, kan vare i mange år, når bare de bliver passet med olie.

»Nej, læg et godt tag på, så har I forsamlingshus i 100 år«

Så er der røster om, at søge fondspenge. Vær forsigtig med det, for så vil de have en finger med i spillet om hvad pengene bruges til. Så kommer der en arkitekt på, og hvad koster det? Hvor skal alle de penge komme fra? Skal parkeringspladsen sløjfes? Hen på en pløjemark, hvem vil det? Nej, læg et godt tag på, så har I forsamlingshus i 100 år. Alt det andet vil give dobbelt så dyr husleje som ingen vil betale. Den dag forsamlingshuset er væk, er der intet at samles om på Helnæs.

Anker Andersen
Lindhovedvej 6

PASTORENS KLUMME

Biperson eller hovedperson?

Selvudviklingstanken synes at forudsætte, at det 'selv' man skal finde og udvikle, er noget helt enestående. Måske er det derfor selvudvikling er så populært. For hvem kan ikke li' at få at vide, at man selv er helt fantastisk?

SELVUDVIKLING

Af Anders Lundbeck Rasmussen

Biskoppen i Roskilde, Jan Lindhardt, har skrevet en bog om sit liv. En selv-biografi. Bogens titel kommenterer på underfundig vis den moderne selvudviklingsbølge. Den hedder »En biperson i mit liv«. »Der er nogen mennesker«, siger Lindhardt, »der taler meget om at finde sig selv, men har de aldrig tænkt på, at de kunne blive skuffede, hvis de faktisk fandt det, som de ledte efter?« Det er der øjensynligt mange, der ikke har. For selvudvikling er populært som aldrig før.

Selvudvikling handler om at finde sig selv. Finde ud af hvem, man selv er. Finde ind til kernen i sin egen personlighed: Selvet. Det sker som regel gennem en slags indre terapeutisk renselsesproces, hvor man må udrense alle andre stemmer i sit indre, så man kan finde ind til sine egne autentiske værdier. Tankegangen er ofte den, at man ved at arbejde med sig selv, afvikler alt det udefrakommende, som i tidens løb har forstyrret, fortrængt eller ødelagt selvet. Alt det som »de andre« har inficeret det rene og sande selv med. Det gælder om at udrense det præg, som uforstående om-

givelser har sat på én. Alt det som dårlige forældre, strenge lærere, familien og samfundet har trukket ned over hovedet på en.

Selvet opfattes altså som et næsten helligt sted indeni en selv. Et sted, hvor sandheden, om hvordan man skal leve sit liv findes. Man skal bare »mærke efter«, hvad der er det rigtige for mig. For glæde, energi og overskud kommer af at leve i overensstemmelse med sig selv. Derfor gælder det om at lære at sige fra, i stedet for at sige til. Afhængighed af andre er noget negativt, som man skal løsrive sig fra.

Det selviske og det uselviske

Megen selvudvikling og terapi handler altså om at udvikle selvished. Men det er svært at se, at det skulle være nødvendigt med terapeutisk hjælp til det. Vi er nok mange, der selv klarer den opgave helt fint på egen hånd. Og tankegangen bag er svær at sluge. En ting er at indrømme, at vi mennesker som regel sætter os selv i første række. Men ligefrem gøre en dyd ud af det? Og betragte selvished som »det gode«. Altså betragte det selviske som »det etiske« og rigtige. Og det uselviske som det uetiske og forkerte?

Det er i hvert fald det modsatte af, hvad vi hører i kirken. For dér får vi at høre, at Gud og medmennesket altid er vigtigere end én selv. Den sandhed kan man ikke finde inde i sig selv. Den må komme til os udefra i form af en fortælling, et budskab, som vi kan lytte til



og tro på. Og måske er kilden til glæde, energi og overskud heller ikke at finde inde i én selv. For det er vel ofte sådan, at det netop er, når man giver slip på sig selv, at glæden indfinder sig. Når vi glemmer os selv til fordel for noget andet eller en anden. Sammen med andre. I leg, spil og sport, i sang og musik, i kamp og kærlighed. Når vi giver os selv hen. Til hinanden eller til noget der er større end os selv. Det der hedder hengivelse. Eller kærlighed. Der er sikkert både skidt og kanel indenfor selvudvikling. Men det er i hvert fald skidt – også for en selv – hvis man bliver så optaget af sig selv, at man aldrig opdager de andre.

Stævnevej 21

Tøj til hele familien

af mærket Marine//Blue kendt for kvalitet

Årstidens brugskunst

Besøg butik

Nostal Gi

Lørdag 10-17

vivi@wentzlau.dk Tlf. 6474 1601

auto-HUSET

v/ Torben Jensen Telefon 64 74 17 90
Ebberupvej 13 Telefaks 64 74 17 87
5631 Ebberup auto-huset@email.dk

HELNÆSHUS

G rafisk

Vi designer tryksager og hjemmesider!
Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud!

■ ■ Tlf. 40162815 · www.helnæshus.dk

“Jeg elsker at lave mad”

siger Annelise Larsen, der fylder 70 år den 18. februar

Annelise Larsen er født i 1937 i Boris sogn i Juelsminde Kommune. Hun er østtjyde, hvad man da også stadig kan høre

INTERVIEW

Af Otto Arp

Annelise er den mellemste af tre søskende. Hun gik i Boris Skole – en landsbyskole, hvor man kun gik i skole hver anden dag. Efter nogle år på Boris skole flyttede familien – hun skiftede skole til Olstrup Skole, der var en rigtig gammel stråtekt skole. Den 1. april blev hun konfirmeret i Årup Kirke med hvid lang kjole efter behørigt at være blevet overhørt i salmevers og skriftsteder. Dagen efter sin konfirmation, 14 år gammel, kom Annelise ud at tjene hos en vognmand i Boris. Derefter hos en smed, hvor hun passede hus og børn. »Her lærte jeg virkelig at bestille noget«, siger Annelise.

Lögismose

I 1953, da Annelise var 16 år, kom hun til Lögismose på Fyn. Det blev en stor omvæltning for hende. Det var en rigtig herregård, med mange ansatte. Annelise blev kokkepige. I starten havde hun naturligvis hjemve, og der var langt hjem. Lögismose havde et kæmpe køkken,

der var mange karle og piger. Hun lavede mad på et gammelt stort brændekomfur både til folkeholdet og til herskabet. »Det var en sjov og hyggelig tid, hvor der skete en masse«, siger hun. Da Annelise kom til Lögismose, fik hun værelse »under uret«, i en gavlkvist på en af herregårdens fløje, med to små vinduer med udsigt mod gårdspladsen. Annelise kom til Lögismose med sin kommode, der rummede alle hendes ejendele. En af godssets unge gartnere – Christian hed han – hjalp hende op på værelset med kommoden. Og det blev skæbnesvangert for dem begge – En måned efter blev de to unge kærester.

De første år på Helnæs

I 1955 fik Christian plads på Helnæs, og Annelise flyttede naturligvis med. Hun fik plads hos Lars Skomager, det var Christian Hjulmands morbror. Hun førte hus, lavede mad og stak asparges. I 1955 blev Annelise gift med Christian i Helnæs Kirke. Hun var kun 18 år, da hun som hvid brud gik op ad kirkegulvet. Annelise blev snart gravid med Karl Åge. De første år boede det unge par i en lille lejlighed i den nu nedbrændte gård overfor kroen – herefter i et lille hus ved Mejeriet. Christian arbejdede på Østergaard. Annelise del-

tog også i markarbejdet, var i gulerødderne, jordbærrene, asparges samtidig med, at hun ofte serverede i forsamlingshuset og på Kroen. »Dengang var der klasseforskel, der var de velbjærgede gårdmænd, fiskerne og arbejdsfolkene og de blandede sig ikke med hinanden. Præsten og degnen var næsten konger. De var meget fine, og alle så op til dem.« Men alle kendte deres plads i hierarkiet. »Det er heldigvis helt forsvundet«, siger Annelise, – »og det er måske nok socialdemokratiets største fortjeneste«.

Den gamle skole

I 1959 købte de deres eget sted – den gamle, bevaringsværdige, bindingsværksbygning – øens første skole – i landsbyens nordligste del.

Annelise og Christian har passet godt på den gamle bygning, der stadig har bevaret sin oprindelige karakter. Bygningen var på 75 m², indrettet med en beboelse mod gaden og en lille fårestald mod vandet. Da de købte huset, havde køkkenet ikke været brugt i over 23 år, så det skulle bestemmes sættes i stand. I køkkenet eksisterede stadig den gamle bageovn opmuret i lerstampede ubrændte sten. Den blev efter nogle år nedrevet. »Det var nok lidt synd at den forsvandt, det var

dog en del af det gamle hus' historie«, siger Annelise. Der var fra starten ikke indlagt vand i huset, og der var lokum i gården. Annelise fortæller om familiens etagevask hver lørdag. »Når man tænker på, at vi nu har vaskemaskine, badeværelse og alting, kan man næsten ikke forstå den udvikling, der er sket i de sidste 50 år«, siger Annelise. Familien bestod nu af Annelise og Kristian og to små drenge. Der var ikke meget plads i huset, og derfor blev fårestalden inddraget i beboelsen og indrettet til stue, hvilket gav familien den nødvendige plads. Vinduerne er også blevet udskiftet, men med vinduer i samme stil som de gamle.

Den gamle skole som Annelise og Christian købte i 1959, har de arbejdet på indtil nu, men der mangler stadig nogle lister, betror Annelise mig, – »ventelister«, kalder hun dem.

Gl. Avernæs

I 1966 blev de begge ansat på Gl. Avernæs, som ejedes af Danmarks Lærerforening. Christian fik en stilling som gartner og Annelise som kok. I mange år stod Annelise alene for al madlavning på Gl. Avernæs, naturligvis havde hun unge piger til at hjælpe sig, men det var hende, der stod for det hele. Annelise havde



STARK

Assens Træløst

Sdr. Ringvej 25 • tlf. 6471 3600
www.stark.dk/assens

Vidste du...
 ...at der kan købes 10 forskellige kvalitetsvine fra Lögismose på

»MEJERIET«

åbent alle lørdage mellem 14-17.

Er du i bekneb udenfor åbningstid ringer du på tlf. 6477 1485

– så finder vi ud af det!



et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle på Gl. Avernæs, og mange af kursisterne sender stadig hilsener til Annelise og Kristian. Annelise og Christian havde et meget fint forhold til den tidligere så navnkundige formand for Lærereforeningen, Stinus Nielsen. Det var en rig tid både arbejdsmæssigt og menneskeligt. Børnene lærte at klare sig. De kunne selv stå op og gå i skole, for mor og far skulle møde kl.

7.00 på Gl. Avernæs. »Men jeg tror nu ikke, de har taget skade af det«, smiler Annelise.

Foreninger og hjemmeværn

Annelise har deltaget i øens foreningsliv, hun var medlem af forsamlingshusets bestyrelse i 11 år, Beboerforeningen, i 4 år som formand. Hun har været ivrig i dilettant og revy gennem 20 år, og mange husker Annelises glansroller. Annelise er endvidere

medlem af Luftmeldekorpsset, hvor hun, specielt i den kolde krig, fra luftmeldetårnet gav meldinger om alle fly, der overfløj Helnæs. Annelise har som medlem af korpset egen uniform – »men den kan jeg desværre ikke passe mere«, siger hun.

Selvlært kok

Annelise er selvlært kok, men – »det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det«. »Mit arbejde har altid været min hobby – jeg elsker at lave mad«, fastslår hun. Hun kunne godt have tænkt sig at have haft en lille kro eller spisested, – »men det tror jeg er for sent nu«. »Helnæs er dejlig, og det er øen stadigvæk« – selv om udviklingen, i de over 50 år Annelise har været på Helnæs, har vendt op og ned på mange ting. Annelise kender alle på øen – også alle de nye, der er kommet til. Hun er ikke negativ overfor udviklingen – den giver nye muligheder – hun er åben overfor nye situationer og nye ideer. »Jeg kan i øvrigt ikke forstå den negative holdning, der er overfor turister. Det er da synd, at folk ikke skal se, hvordan vi har det«, siger hun.

Annelise, der er en institution på øen, er stadig fuldt aktiv, og hun fylder som sagt 70 år den 18. februar. Hun holder åbent hus i Forsamlingshuset lørdag den 17. februar fra kl. 13.00.

KORT NYT

Fastelavnstest i Forsamlingshuset

Igen i år holder Forsamlingshuset sin årlige fastelavnstest for børn og barnlige sjæle i alle aldre. Mød udklædte op og deltag i løjerne, der indbefatter tøndeslagning, forskellige konkurrencer om bedste udklædning og meget mere. Arrangementet, som Forsamlingshuset står for, løber af stabelen søndag den 18. februar. *oa*

Olieforurening

Niels Skaars hus på Kildeskovvej, der netop er blevet solgt til Kenneth og Mia Keller, København, har været udsat for et grimt uheld. De nye ejere kunne ikke forstå, at olietanken allerede var tom, da der netop var påfyldt 700 l olie. Imidlertid havde der i Assens-området været tyveri af olie fra olietanke. Det var derfor nærliggende at tro, at dette nu også var sket på Kildeskovvej. Ejerne bestilte derfor en ny påfyldning – ialt 2000 l fyringsolie. Der gik imidlertid ikke lang tid, inden tanken var tom igen. Nu blev rørsystemet undersøgt – det viste sig at være lækt. 2.700 l god fyringsolie var forsvundet ud i jorden under huset. Nu forestår der et forsikringsmæssigt efterspil samt en vurdering af, om huset overhovedet kan bevares i forbindelse med en oprensning af grunden. *oa*

Vestfyns Tømmerforretning A/S

Løimarksvej 3 • 5610 Assens • Tlf. 64 71 19 09

Biltlf. 24 24 30 30 • www.vtf.dk • e-mail: vtf@vtf.dk

ASSENS SUPER SPAR 

**Kører varetur til Helnæs
hver tirsdag og fredag formiddag
Bestil varer dagen før på tlf. 64 71 22 48**

**Sønderby
Smede- og VVS**

v/Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05
eller 21 67 96 25

KORT NYT

Annelise fortsætter som formand

På beboerforeningens bestyrelsesmøde, hvor man skulle konstituere sig, var der virkelig gang i den.

18 sekunder tog det en enig bestyrelse at overbevise Annelise om, at hun må tage et år mere som formand. Men det lykkedes...

Næstformand blev Palle, og Kirsten fortsætter som kasserer. Ny sekretær blev Erik Jepsen, og de menige medlemmer er Jinnie, Vivi og Søren.

Den nye bestyrelse arbejder i øjeblikket på fuld kraft med at få alle de praktiske ting vedrørende dilettantforestillingen til at klappe.

Ved næste møde vil der bl.a. blive drøftet, om det er en idé at oprette en hjemmeside for beboerforeningen.

Erik Jepsen

Musikalsk underholdning i Torsdagsklubben

I Torsdagsklubben havde vi en fin underholdning af lokale kræfter den 11. januar. Helle Blume Andresen fortalte om og lånte os den nye højskolesangbog. Hun forklarede sangene og kom med små historier om forfatterne.

Inge Højby spillede flot på det gamle klaver, og Gunnar Hansen pyntede på de musikalske udfoldelser med sit meget fine violinspil. En fryd for øre og sangstemme. Tak alle tre. *ah*

Anders Lyng i Torsdagsklubben

Endnu en Torsdagsklub med en lokal ekspert. Den 25. 1. kom Anders Lyng og fortalte spændende om sit projekt.

Han arbejder med oplysninger om udviklingen fra 68-generationen og til i dag, både lokalt og globalt. Han forstår at sige tingene på en charmerende måde, så vi kan le af os selv. Igen en hyggelig eftermiddag.

Også tak til Anders Lyng *ah*

»Det behøver ikke at være landbrug det hele«

HelnæsPosten har i anledning af Jens Hansens 70 års fødselsdag besøgt Anne og Jens Hansen, som i dag bor i villaen Ønskedal på Helnæs Byvej. Jens Hansen er født på Søgård i 1937. En gård, der har været i familiens eje i 16 generationer

INTERVIEW

Af Otto Arp

Fra huset »Ønskedal« på Helnæs Byvej, der ligger klods op ad gården Søgård, er der en enestående udsigt over Maden og den efterhånden store sø Åledybet. I stuerne ses mange billeder af malere, med tilknytning til Helnæs. Bl.a. et lille fint billede, af maleren Peter Jørgensen, der forestiller Helnæs by og Helnæs' made. Det samme billede findes i stort format i forsamlingshuset.

Skolegang og militærtjeneste

Skolen lå umiddelbart ved siden af Søgård. Her gik han hver anden dag i skole hos lærer Hansen. Der var 40 børn i skolen. Gymnastikken foregik i forsamlingshuset, og der blev spillet fodbold på Maden. Forsamlingshuset så dengang noget anderledes ud, man gik ind i midten af bygningen, og det hele blev opvarmet med to store kakkelovne. De fleste gårde var dengang stadig fuldt fungerende landbrug, og der var ca. 45 gårde, der leverede mælk til mejeriet. Det betingede jo naturligvis et helt andet liv på øen. »Vi var mange unge mennesker på øen dengang«, fortæller Jens Hansen, – der var gymnastikhold både for pigerne og drengene i forsamlingshuset. Jens husker også Præstegaardens juletræsfest for karle og piger placeret i hver sin stue. De blev lukket ud hver for sig med formaninger om at gå lige hjem – først pigerne og efter en rum tid



drengene, »men vi ventetede da bare på hinanden«, griner Jens.

Efter skolegangen kom Jens, som de fleste unge på Helnæs, på efterskole i Glamsbjerg. Det var en rigtig god skole, synes han. Turen til Glamsbjerg foregik dengang med rutebil fra Helnæs til Ebberup og herfra med tog til Glamsbjerg.

Herefter blev Jens landvæseneselev på Søholm gods, der havde hele 8 elever. Selv om de ikke fik meget i løn, var det en meget lærerig tid.

Jens aftjente sin værnepligt i Luftværnsartilleriet i Nr. Sundby og Karup. Her fik han stort kørekort. Jens var imidlertid ikke nogen mønstersoldat og fik inddraget sin orlov den ene gang efter den anden, men det gjorde knap så meget, for turen hjem til Helnæs tog så lang tid, at han stort set lige kunne vende derhjemme på Søgård, inden han skulle af sted igen. Han havde i militæret nr. 506, et tal, der har forfulgt ham siden – alle hans køer har nr. 506.

Efter militærtjenesten kom Jens på Landbrugsskolen i Korinth. Det var spændende år, hvor landbrugets mekanisering ivrigt blev diskuteret. Efter landbrugsskolen blev Jens ansat som karl på Søgård.

Den første traktor

Søgård hørte til de fremskridtsvenlige gårde, og Søgård blev på mange måder et foregangsbrug. Sammen med fætter Erik fra Christiansminde startede den egentlige mekanisering af landbruget på Helnæs. I 1949 kom den første traktor til Helnæs – og til Søgård – det var en grå Ferguson – i 1962, igen som de første på øen, fik de øens første mejetærsker. Hertil kom forskellige andre maskiner, som såmaskiner, udmugningsanlæg m.v. Jens Hansen var rigtig glad for den udvikling, da han i virkeligheden ikke rigtig brød sig om heste.

Anne

I 1959 kom der – for første gang i lang tid – en ung køn lærerinde til skolen. Hun blev hurtigt omsværmet, og det varede ikke længe, inden

Jens forsøgte at gøre sine hoser grønne – og til høstfesten samme år var det de to, der dansede hele aftenen. Det endte da også med, at de i 1962 besluttede sig for, at det skulle være dem. »Anne er det bedste der er sket for mig«, siger Jens stadigvæk. Brylluppet blev holdt hos brudens forældre, der boede på Lyø. Det var et stort og flot bryllup, hvor brudeparret, som der er tradition for, sammen gik gennem Lyø by op til kirken. Det unge nygifte par flyttede ind en nyopført villa, Ønskedal, som Jens' far havde ladet bygge.

Gårdejer

I 1968 overtog Jens Hansen Søgaard efter sin far og flyttede nu fra Ønskedal. Jens Hansens far hjalp stadig til i landbruget, men nu var det Jens, der bestemte. Han grundmurede hele gården fra 1970-74. »Det var måske lidt synd for den gamle bindingsværksgård, der går helt tilbage til 1588, men bindingsværket havde det ikke for godt«, siger Jens Hansen. Han udvidede Søgaards areal med over 20 tdr. land, forpagtede jord, og sammen med sønnen Peter opførtes en ny staldbygning. Søgaard er nu en moderne veldrevet gård med over 100 malkekøer og 100 i

opræt. I midten af 90'erne efter at Jens's far og mor var døde, flytter Jens og Anne igen tilbage til Ønskedal. I 1998 hæver de husets taghældning, således at der kunne indrettes en pragtfuld stor stue med vid udsigt ud over Maden og Lillebælt.

Sejlsads og fiskeri

»Hvis jeg ikke skulle have været landmand, skulle han have været sømand«, siger Jens Hansen. Han har hele sit liv været draget mod vandet. Som dreng fiskede han, satte ruser og net ud, og sejlede i alle mulige joller. Det var derfor ikke underligt, at han hurtigt efter brylluppet anskaffer sig en speedbåd, med en 55 HK motor. Det tog f.eks. kun 16 min. at komme til Lyø. Jens elskede at stå på vandski og blev efterhånden ret god til det. Anne og Jens tog mange ture sammen i båden, de kunne hurtigt komme til Sønderjylland, Als og alle de små øer i Lillebælt. Jens Hansen fisker stadig, og det er ikke lang tid siden, han havde over 70 store rødspætter i garnet. Måske skulle han have været sømand eller fisker.

Tobak

Jens er god til at fortælle, og han beretter gerne om den

gang de dyrkede tobak – der var bedre end sit rygte, siger han. Tobakken gav en fin indtjening og Jens' far fik fra overskuddet af tobaksdyrkingen fabrikeret en udskåret spisestue i egetræ. Møbler som naturligvis stadig står i gårdens storstue. Det var her gårdens fester og høstgilder blev afholdt. Af andre afgrøder var hørproduktionen speciel. Anne Hansen har i en artikel i HelnæsPosten fortalt herom.

Historien gentager sig

Jens Hansen er i gang hver morgen kl. 7.00 i kostalden på Søgaard, hvor han – som hans far tidligere hjalp ham – hjælper sin søn Peter, der i 1992 overtog Søgaard. For Jens Hansen er det er stor og daglig glæde, at Søgaard fortsætter i familiens eje.

»Og han tror da også på, at der stadig vil være grundlag for landbrug på Helnæs.

Højskolen

Jens og Anne er glade for, at højskolen kunne afløse børneskolen, da denne blev nedlagt. De lever begge med i højskolens liv og er glade for de nye udfordringer skolen kan give, ligesom de også ivrigt deltager i Præstegaarden arrangementer. »Det behøver ikke at være landbrug det hele«, siger Jens

Hansen, selv om han hele sit liv har været beskæftiget ved landbruget og i 30 år selvstændigt har drevet Søgaard.

Brandfoged

Jens Hansen har ud over at have deltaget aktivt i øens foreningsliv i mange år været øens brandchef. Og det er ikke småting, han i den anledning har oplevet. Øens frivillige brandkorps har tilfulde vist sin berettigelse, selv om det ikke kunne forhindre, at adskillige af øens større gårde brændte ned. Men uden brandkorpset kunne det have været meget værre. Jens Hansen fortæller, at han har bjærget indebrændte forkullede mennesker ud af brandtomterne.

»Jeg er glad for, at jeg har været med til så mange ting, som jeg har«, siger Jens, der hader intolerance og småskårenhed. »Vi skal opføre os sådan, at vi kan være os selv bekendt«.

Jens Hansen har flere fine oldtidsfund, flotte stenøkser og spyd i granit og flint, alle fundet på Helnæs. Han fylder 70 år den 2. februar og han har om nogen sine rødder i Helnæs' fynske muld.

MURERFIRMA GUNNAR PEDERSEN

HANS PEDERSEN

SNAVEN 11 · 5631 EBBERUP

TLF. 6474 1199

FAX 6474 1188

MOBIL: 2074 1699

Aut. kloakmester

Alt indenfor:

Jord · Beton · Kloak
Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører:

Teleskoplift – op til 16m
Minigraver
Bobcat
Rendegraver

Nybolig

HENRIK DYHR

ASSENS · GLAMSBJERG · HAARBY · AARUP · EJBY · VISSENBJERG · TOMMERUP

Henrik Dyhr
Ejendomsmægler

Kasper Værre
Ejendomsmægler og boligrådgiver

Lise Hansen
Ejendomsmægler og boligrådgiver

Hans Bantz
Ejendomsmægler

Lise-Lene Bantz
Ejendomsmægler

Tina Kærulff
Ejendomsmægler

Nybolig Assens v/Henrik Dyhr

Ostergade 29
5610 Assens
Tlf. 6471 4300

5610@nybolig.dk
Se mere på
www.nybolig.dk

KORT NYT

Dilettant

Så er der gang i dilettantforberedelser igen. I år hedder stykket :« Røre i Andedammen». Det kneb med at få aktører på Helnæs denne gang, så vi har fået forstærkning fra »oplundet«. Udover Lene Lohmann og Linda Larsen fra Assens, kommer Jørgen Gerberg fra Hårbyområdet. Foruden disse deltager Mogens Rasmussen, Kirsten Nielsen, Annelise Larsen, Jens Zimmer og Maria Mygind Hansen. Helle Blume Andresen instruerer, Karl Aage Larsen er mester for scenen, Majken Solvig skal sminke og Anne K. Hansen er sufflør. Stykket spilles den 10. februar i Helnæs Forsamlingshus kl. 14.00 og kl. 19.00. Sæt kryds i kalenderen og kom til en festlig og fornøjelig forestilling.

ah

Torsdagsklubben i februar

Der er endnu tre gange Torsdagsklub i denne sæson. Den 8. februar kommer Lise Madsen fra Aborg og fortæller om familiens tid på Brandsø. Den 22. februar står der banko på programmet, og deltagerne medbringer selv hver en pakke. Sæsonen slutter onsdag den 7. marts, hvor vi får besøg af forhenværende forstander på Ollerup gymnastikhøjskole, Gunnar Hansen. Dette arrangement er i samarbejde med Højskolen på Helnæs. Alle er velkomne også selvom man ikke kommer andre gange. Alle dage er kl. 14.30 i Borgerhuset.

ah

Helnæshus Grafisk – en virksomhed i vækst

En arbejdsplads med udsigt til Helnæsbugtenes øer, Damsboskovene og Faldsled er dagligdagen for Ane Kirstine Jensen, Helnæshus Grafisk – leder af en kreativ og udviklingsorienteret virksomhed

VIRKSOMHEDSPROFIL

Af Poul Dreisler

På vejen ud fortæller Ane, at hun og Sonny, Anes mand og kompagnon i Helnæshus Grafisk, har planlagt at renovere den store pavillon, der ligger skråt bagved huset, således den kan rumme firmaets voksende »maskinpark« og forventede flere medarbejdere. Et mediehus med 4-5 medarbejdere er målet. Dem selv, og 2-3 ansatte er planen. Én skal tage sig af administration, idet det ofte kan være et kors for et kreativt menneske også at skulle rode med moms og fakturering. Et kig ind i pavillonon, der er bygget omkring 1920 og erklæret bevaringsværdig, overbeviser om, at der er plads til den vækst Ane drømmer om. Der vil så blive plads til at udvide og udvikle den nuværende produktion af hjemmesider og tryksager, såsom brevpapir, visitkort, brochurer, magasiner, annoncer og bannere – kort sagt alt mellem himmel og jord til såvel små som store virksomheder.

Væksten er påbegyndt

I det rum i »privaten«, der nu udgør arbejdspladsen for Ane, sidder også Tanja, der er elev på anden måned. Tanja er kommet til på grund af den stigende omsætning. Hun har også den positive betydning, at der nu er én at tale med, når der er behov for det, samt at Ane ikke altid er bundet af, at skulle være ved telefonen. Tanja er i lære som mediegrafiker, hvilket medfører, at hun skal gå på skole under forlø-

bet. Tanjas skoleforløb er en investering for Ane og ikke en omkostning, idet hun dermed får tilført den nyeste viden til virksomheden. En grafisk virksomhed er baseret på edb, som udvikles meget hurtigt. Tanja kommer fra Odense og holder meget af turen til Helnæs.

En idyllisk – og en teknologisk arbejdsplads

Helnæshus' beliggenhed er ganske unik. Jeg kører langs stranden en dag med klar luft og en stålgrå overskyet himmel, som Vorherre har skåret en smal revne i. En skarp solstråle lyser direkte ned på Faldsled. En flot oplevelse. En placering af arbejdspladser, som vi vil se mere til i det fremtidige informations- og kommunikationssamfund. Det afhænger dog af, om den teknologiske udvikling indrettes dertil. Ane har ingen problemer med infrastrukturen. Hun og Sonny var de første, der kom på den fremskudte central på Helnæs. De belaster dagligt nettet ganske meget med store datamængder, uden problemer.

Det hele begyndte efter en barselperiode

Det viser sig, at en barselperiode, især den anden, kan være en udløsende faktor for start af egen virksomhed, når man er kvinde. Måske fordi lysten til at aflevere den lille i pleje og begynde lønarbejdet igen, ikke mere forekommer så attraktivt, kombineret med, at tiden er blevet brugt til at tænke over tilværelsen og dens muligheder. Sådan var det for Ane. Da hun fik sit andet barn, Pil, og fik en plads til hende i den lokale dagpleje, kunne hun tænke på at starte. Ane og Sonny havde i forvejen Lærke, der er 3 år ældre end Pil, og som går i børnehaven Gustavsminde ved Assens. Parret har desuden påtaget sig

SÅ NEMT ER DET AT FÅ DE NYE JONSERED-MOTORSÅVE TIL AT SPINDE



JONSERED CS 2145 S/CS 2141 S MED SPIN START

Jonsereds nye allroundsøve, CS 2145 S og CS 2141 S, er udstyret med Spin-start. Det er et nyt startsystem, som hjælper med at få motoren i gang.

Alle, der køber en motorsav med Spin-start i oktober 2006, får en specialdesignet yoyo med i købet. Læs mere på www.jonsered.dk/easyspin

JONSERED CS 2145 S
JONSERED CS 2141 S

NU 3.295,-
NU 2.995,-

Kig ind - hos os finder du et stort udvalg i havemaskiner m.v.



Flemløse Maskinforretning ApS

Springenbjergvej 15 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 11 74 · Telefax 64 72 11 12



at åbne deres hjem for to børn, der ca. hver anden uge kommer i aflastning, for det meste i weekends. Her er vi ved den anden årsag til kombinationen hjem/arbejdsplads, familielivet, der på denne måde kan leves fornuftigt. I efteråret 2005 var Ane klar til at starte for sig selv og efter nytår 2006 sendte Ane og Sonny en pressemeddelelse ud – en ny virksomhed havde set dagens lys. Med grafisk kommunikation som faglig kompetence, ligger det lige for, at de begge har fortalt historien om sig selv og deres virksomhed på deres hjemmeside www.helnæshus.dk

Sammen – og alligevel hver for sig

Ane og Sonny arbejder sammen, men har gjort den erfaring, at de hver især skal fokusere på deres eget forretningsområde. Dvs. Sonny er »fotografen fra Helnæs« og »Helnæshus Grafisk« er Ane. Sonny er freelancefotograf og arbejder bl.a. meget for B.T., hvilket ses af, at en væg der er tapetseret med de forsider, som Sonny har leveret billederne til. Anes kunder kommer stort set af sig selv – »mund til øre metoden«. Ane gik på et iværksætterkursus om »at sælge sig selv«, men det er ikke noget, hun praktiserer i særlig høj grad. Hun har travlt, men ikke mere, end hun stadig har tid til at se nye kunder. Med de nævnte grafiske produkter hjælper Ane også andre, der

vil starte for sig selv, med at få den livsvigtige kommunikation på plads, når markedet skal afprøves. Kurset gav hende et netværk, som hun fortsat har glæde af at vedligeholde. Hendes erfaringer i køb og salg er baseret på praksis, idet hun er vokset op med en far, der drev antikvitetforretning i Korinth. Den overtog hun, mens hun var i lære som grafiker. Et hårdt arbejde med lange weekends – også fysisk hårdt, »for jeg er jo ikke ligefrem nogen flyttemandstype« siger den meget spinkle Ane. Senere oprettede hun en mindre grafisk virksomhed, som hun også drev i sin fritid. Af mange kringledede veje med bopæl i Odense, med arbejde i Assens og Svendborg, endte de på Helnæs. Sonny har skiftet job fra reklamefotograf til presse- og freelancefotograf med en mellemliggende periode, som pædagogmedhjælper, med tidligere tanke om at gå en helt ny vej i tilværelsen, som pædagog. Huset på Helnæs blev købt i 1997, hvor de flyttede fra 70 kvm til 363 kvm, som de slet ikke havde behov for, hvorfor den del af ejendommen, der nu rummer virksomheden, blev lejet ud til feriegæster. De har nu selv taget det hele i brug og gradvist er familie og virksomhed vokset ud af stedet. Med planerne om vækst og udvidelse tegner det til en spændende fremtid for Helnæshus Grafisk.

En styrket Beboerforening på Helnæs

Generalforsamlingen den 23. januar 2007 i Helnæs Beboerforening blev et forfriskende og fællesskabsfornyende møde, som foreningen blev styrket af

GENERALFORSAMLING

Af Poul Dreisler

60-70 Helnæsboere mødtes i forsamlingshuset til den årlige generalforsamling i Beboerforeningen. Det blev på mange måder et godt møde. Alle deltagere bærer et ansvar for en god afvikling af mødet og især markerede Annelise sig klart overfor de stillede spørgsmål. Et nøgleord for hende, som udtryk for, hvad hun og bestyrelsen giver sig af med, er medlemmernes tillid. Tillid til, at intet forgår uden det er i overensstemmelse med foreningens formål og tillid til, at de, der er valgt til at varetage medlemmernes interesser, gør det efter bedste evne og overbevisning.

Hvad laver beboerforeningen?

Det er ikke så lidt. Af formandens beretning fremgik det, at det er foreningen, der er arrangør af diletantanen. Den fremragende musiker til dansen efter er atter engageret. Torsdagsklubben, hvor man gerne ser flere komme – også gerne yngre. Udflugt, som ikke blev til noget i 2005, og som derfor blev afløst af sommerfesten på sportspladsen. Til det formål havde foreningen indkøbt et festtelt – en pavillon – som man nu tilbyder medlemmerne til leje. Det var meget magtpåliggende for Annelise at få givet udtryk for, at bestyrelsen stod bag det læserbrev, Ejgil havde sat i HelnæsPosten om spirituskørsel på Helnæs. »Det var ikke retfærdigt, at han alene skulle tage tævene for det«, sagde hun. Ønsket om lavere trafikhastighed på Helnæs har lange udsigter, medmindre hver enkelt tager sig sammen og selv dæmper farten. Efter myndig-

hedernes vurdering, skal »der lig på bordet« før man foretager sig noget med chikaner eller dæmpende foranstaltninger, kom det frem.

Bestyrelsen havde forsøgt at få et møde etableret om regler om strand- og vejret, ligesom et møde om en evt. lokalplan var forsøgt. På grund af kommunesammenlægning o.lign., havde ingen af de mulige eksperter haft tid til at komme. Endelig kom Annelise ind på forholdet til landdistriktsudviklingen og den nedsatte borgergruppe på Helnæs. Hun nævnte, at der medio februar var møde i Frøbjerg, hvor landdistriktsrådet skulle etableres.

Debat og valg

Formanden medgav, at det var et noget kaotisk møde, der blev afholdt i november, hvor borgergruppen blev nedsat, men så frem til, at foreningen i løbet af året ville få formuleret regler, der markerer forholdet til beboerforeningen, og således, at den omfattede alle beboere. Dette blev også efterlyst under debatten. Det nævntes også, at flere grupper med forskellige emner á la de, der var nævnt i beretningen, kunne etableres og virke som »tillidsskabende foranstaltninger«, som det blev udtrykt. Et meget langt og meget kompliceret forslag til vedtægtsændring blev fremsat (privat) af et bestyrelsesmedlem. Det blev afvist af såvel formand som forsamling. Ved afstemningen fik det kun forslagsstillerens stemme. Erik Jepsen, Kildeskovsvej blev valgt ind i bestyrelsen, idet Ejgil (Camping) ikke ønskede genvalg. Ellers ingen ændringer af betydning. Det var en god fornemmelse at gå hjem efter en god generalforsamling.

Min lange vej til Helnæs

En krønike om slid og slæb, om små kår og hårde betingelser, og om forelskelse og en tilfældighed, der bringer orden på tilværelsen.

Anker Andersen, Lindhovedvej, fortæller om sit liv og oplevelser fra sin fødsel i 1924 til han bliver gårdejer på Helnæs i 1958. (Del I)

ERINDRINGER

Af Poul Dreisler og Niels Ellebæk

På vejen ind i stuehuset til Nedergård tømmer Niels en spand, der står under tagskægget. Den er løbet fuld af vand. Det er i de dage, hvor regnen står ned i tove – de dage, hvor biskoppen over Lolland - Falster spår om dommedags snarlige komme – spanden hindrer, at vandet bare plasker ned på brostenene og trappen.

Bænket ved det dækkede kaffebord med kringle og småkager i den hyggelige stue i den 163 år gamle gård (fra 1844) er dommedag glemt. Vi sidder nu sammen med Anker (82) og hans kone Ellen (83). Nu er det Ankers tur til at fortælle. Ellen »var på« i HP's julenummer. Anker har været på hospitalet, det er vejrtræk-

ningen, det er galt med, men nu er han hjemme igen og sidder bedst tilbagelænet i en god stol – i hjørnet af stuen, hvor læselampen dunkelt belyser hans ansigt. Det er sådan det skal være, når gamle mennesker fortæller om deres liv og levned.

Er godt forberedt

Anker har fået tid til at forberede sig til vort besøg og viser sig at have styr på de lange linjer og detaljerne i sit liv. Han har tænkt dét igennem, som han vil sige. Han har redigeret fortællingen i sit hoved. Vi får at vide, at han vil fortælle om sit liv, indtil han kommer til Helnæs i 50'erne, i en første del, og så har han to særlige historier, han vil have, vi tager for sig selv i en anden del. Det er om hans tid i Sverige og om soldatertiden lige efter krigen. Sådan skal det være. Når vi undervejs i fortællingen spørger ind til en særlig begivenhed, bringer vi lidt uorden i tanker, derfor skal vi helst blot lytte og notere. Ellen bryder få gange ind, når hun mener, Anker gør for meget ud af bestemte episoder, men bliver sat på plads, venligt, men bestemt.

Han har lagret sin historie i sit eget indre og vil nødvendigvis afbrydes, når han fortæller den. Det er derfor med beundringsværdig situationsfornemmelse, at en nabo takker nej til kaffe og skynder sig ud igen efter at afleveret en sæk kartofler, da han bliver klar over, hvad vi har gang i, i stuen.

Starten på livet – en tragedie

Ankers barndom og første del af ungdommen blev levet i Rødding/Spøttrup i (nu) Skive Kommune. I den fede jord på Salling, tæt ved Sallingsund. Et sted med en fantastisk natur og mange historiske minder. Alt dette i en skærende kontrast til Ankers første år, der begyndte så ulykkeligt. Anker har aldrig kendt sin mor, idet hun døde i barselsseng efter at have født Anker og hans tvillingsøster. Faderen stod herefter alene med 6 børn, hvoraf der var endnu et hold tvillinger og nu de nyfødte. Naboerne tog sig på skift af familien i de første 4 år, hvorefter bedsteforældrene tog de to sidstfødte tvillinger til sig. De boede på aftægt hos Ankers morbror og tante og havde én stue i stuehuset, hvor der stod



to senge. Anker og morfar sov i den ene og søsteren og morfar i den anden. Gården blev Ankers hjem, og han hjalp til i morbroderens landbrug, til han blev 17 et halvt år.

Udlængsel

Drevet af trangen til at se noget andet, komme væk fra sognet – ud at tjene, lære andre skikke og nye måder at drive landbrug på, fik Anker plads på en stor proprietærgård (104 tdr. land) i Brøndum, ca. 9 km hjemmefra. Her var store forhold, 3 karle og en gift fodermester, 100 kreaturer og 3 spand heste. Et knokkelarbejde, som gav 900 kr. for et helt år. Inklusive kost og logi, naturligvis. Det var i starten af 2. Verdenskrig. Alt foregik

MARLENE LARSEN

EBBERUP

**Ugens buket
torsdag og fredag
kr. 65,-**

POSTBUTIK

Åben mandag til fredag
kl. 8.00-17.00

**Håndkøbsudsalg
fra Assens Apotek**

**Varetur til Helnæs
HVER TORSDAG**

Du ringer – Kaj bringer!



Ebberupvej · Ebberup
Tlf. 64 74 11 82

SPAR





med håndkraft. Proprietæren var aldrig hjemme, var med i mange ting og rejste ofte væk - med toget, men folkene på gården vidste altid, hvornår han kom hjem igen, idet de kendte jernbanens køreplan og lod sig ikke overraske. Det var en af fordelene ved, at der ikke kørte biler. Gården i Brøndum var stor og firelænget. Anker husker, at der på begge sider af porten var indstøbt en gipsfigur med et ansigt. Når de kørte ud af porten til markerne om morgenen, så de et surt og bistert ansigt, mens de blev mødt af et smilende og venligt ansigt, når de kørte ind, på vejen hjem, efter en hård dag. Her var Anker et år, hvorefter han tog hjem - og »hjem« var til morbror og tante. Det blev

hans base de tider, han ikke var i fremmed tjeneste. Efter Brøndum-tiden blev Anker forkarl på endnu en stor gård i hans fødesogn og hjem og ud et år ad gangen i et par omgange.

Landbrug på Fyn og på højskole – noget helt andet

I 1943 kom Anker til Fyn, så tæt på Helnæs, som Hårby. Det var noget helt andet. Her dyrkede man ærter til Fengers fabrikker og meget andet, som ikke var sædvanlige landbrugsafgrøder, bl.a. kartofler og lucerne til piller. Anker havde set i avisen, at man havde brug for en forkarl. Der var

“
det var ikke alle ansatte ved landbruget, der var Vorherres bedste børn, men de fleste indordnede sig efter forholdene
 ”

60 tdr. land og fire mand ansat, men kun 7 køer og 4 kvier, og så havde de en pony til at køre mælken op til vejen. Efter et års tid var det atter tid til no-

get helt andet. Som så mange andre unge fra landbruget blev Anker fanget ind af højskolen og tilbragte vinteren 1944 (november til maj) på Uldum Højskole hos forstander Laurisen Vig. Det ophold var meget berigende for den unge, 20 årige landmand. Han satte især pris på højskolesangene, historiefortællingerne og litteraturen. Der var også lidt landbrugsfagligt og så karlegymnastik på programmet. En god tid, der sluttede samtidig med krigen i maj 1945. Så blev Anker indkaldt som soldat. Den første årgang efter krigen, men det er en historie, vi skal gemme til anden del...

Forvalter – et ensomt job

Efter soldatertiden og endnu en periode hjemme hos morbror, fik Anker plads som forvalter på en stor gård på 150 tdr. land. Her var 3 karle, fodermester og om sommeren 5 karle + det løse. Der var noget at se til. Det var Anker, der ledede landbruget. Ejeren (der hed Jensen) var flink og nem at tale med. Proprietærfruen sagde man De til. Jensen lavede intet. Gik rundt og kontrollerede, at alt gik rigtigt til, altid med en foxterrier i hælene. Han gik med stok, som han sad på, når han kiggede på, at

de andre arbejdede. Det var flot at blive forvalter og leder, men der var også en bagside ved det. Anker havde beføjelser til at afskedige og ansætte, og det var ikke alle ansatte ved landbruget, der var Vorherres bedste børn, men de fleste indordnede sig efter forholdene, idet det var svært at få arbejde i disse tider. Det værste, følte Anker, var, når de havde fri. Han følte ikke, han kunne sidde sammen med de andre i folkestuen, så ville han miste autoritet, hvorfor det blev en meget ensom tid for ham i den stilling, idet han opholdt sig meget på sit værelse, alene. Efter et års tid var det blevet tid til at få tanket op igen, og Anker tog på Ladelund Landbrugsskole, hvor forstanderen hed Dons Christensen. Skolen og den viden og det udsyn den gav, førte for alvor til udlængsel. Anker havde læst og set, at Amerika var blevet beskrevet som »mulighedernes land«. En agent i Vejle havde tilbud på rejse og ophold. Det var i 1947. Men var det nu også klogt at tage derover?

Ankers beretning fortsættes i næste nummer af HelnæsPosten.

Nyd maden på

Helnæs Kro

Bestil venligst bord på tlf. 6477 1341
 Eller få mad ud af huset



v/Tina og Tommy Broberg
 Strandbakken 2 · 5631 Ebberup · Tlf. 6477 1341

Vi er gode til at sælge
 boliger – men vi har også
 Danmarks største boligavis



det gør ikke noget man er foran

Vil du også have annonceret
 din ejendom i homenynt

kontakt home Assens

- homenynt uddeles gratis hver 14. dag
 til 225.000 husstande på Fyn!

ASSENS

v/ Arne Blomstrøm
 Statsaut. ejendomsrådgiver, MDE
 Damgade 12, 5610 Assens
 assens@home.dk

Tlf. 64 71 50 70

www.home.dk

home

det gør ikke noget man er foran

EJENDOMSREGLEDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Erik er blevet rund!

Som kort beskrevet i tillægget til sidste HP, er Erik Jepsen, Klinteskovvej, blevet rigtig rund. Vi iler derfor med et mere detaljeret interview af den livsglade og nu 50-årige flisemurer

INTERVIEW

Af Eigil Kristensen

Efter lidt cyklen uden om vandpytterne og i let regn hen ad Klinteskovvej, dukker den kønne lille mørk-orange-røde gård frem, og tankerne glider nogle år tilbage, hvor jeg fra Strandbakken kunne se gården, hvid tror jeg, og med 3 – 4 forskellige nuancer malet på facaden, og det er måske et godt kendetegn for Erik, som gerne vil være overbevist om, det nu er rigtigt, inden der for alvor trykkes på aftrækkeren. Og resultatet er som alle kan se helt i top. Mindre beslutninger som at finde livsledsageren, fortalte Erik senere, kan klares meget hurtigere. Erik mødte i 1991 sin hjertenskær. 3. december, 2. juledag flyttede de sammen, og midt i den følgende februar var kærlighedens frugt en realitet.

Nå men: Smilet til velkomst, »Behold skoene på, det gør katten også« og opdækning med kaffe og franskbrød, så alle forberedelser er gjort. Erik fortæller, at efter realeksamen med godt resultat, søgte han ind til toldvæsenet, og efter elevtiden og 1 år som toldmedhjælper, arbejdede han med moms kontrol og som pantefoged i Nordsjælland. Min umiddelbare tanke

var, at det måtte da være noget kedeligt at komme som pantefoged til folk, der var i klemme, men Erik fortæller, at det for ham var et godt job, og som med det meste andet, så er det tilgangen til problemerne, der er afgørende. Ofte kunne det være en lille selvstændig, der var »gået ned«, og som måske bare ikke magtede at få regnskaberne gjort færdige, og med lidt fælles indsats lørdag formiddag, så kunne problemerne lige pludselig være til overskue igen. Eller når pantefogeden tæt på nytårsaften kørte rundt ved restauratørerne og ville se »penge eller inddragelse af lager«, ja så var fleksibiliteten også i top. En måned efter sådan en aktion, fik Erik i øvrigt job på selv samme »Sletten Kro«, så indtrykket om handlekraft må have været tydeligt nok. Men ellers er Erik tæt på 25-års jubilæum som flisemurer, og det er jo nok sådan, de fleste kender ham. Efter nogle år i Nordsjælland tog Erik i 1989 til Sverige, og fik sig der et rigtigt fuldtidsjob, idet Erik arbejde da som flisemurer om dagen, var tjener om aftenen, og endelig var han skipper på en stor sejlbåd i weekenden.

Erik har mange interesser, og førhen var det meget med sejlbåde, og Erik har deltaget i de fleste danske kapsejladser. Erik har også gået en del på jagt og har stadig jagttegn, selvom jagtformen med at stå på post og vente til dyrene klappes hen forbi jægeren, ikke lige er Eriks foretrukne. Naturoplevelserne



er derimod noget helt andet, og en rundtur »på Eriks ene tønne land«, viser da også stor interesse i natur og planter, som Erik og familie har stykket sammen til at give læ og beskyttelse for fugle og dyr. Erik interesserer sig også for madlavning, både den daglige og det mere eksklusive, som for eksempel klapperslange, zebamørbrad, krokodille eller bisonokse, når Erik selv står for maden til familiefesterne og vil give gæster en helt speciel kulinarisk oplevelse. Erik har også stor interesse i ombygningen og restaureringen af den gamle gård, og både »tid og penge«, gør, at denne interesse nok bliver fastholdt i en del år endnu. Erik med Elsebeth og Hans Erik holder meget af musik, og navne som De gyldne Løver, Lars Lilholt, Dubliners og Runrig er blandt de foretrukne. Erik når også at spille banko i Saltofte om torsdagen. Endelig er Erik lige blevet valgt ind i Beboerforeningen og vil arbejde for at bevare naturen som den er. Erik mener, vi skal passe på med trampestier og surfing

ved dæmningen, da dyrere kan lide under denne belastning.

På spørgsmål om at »tænde af«, fortæller Erik, at han ikke bryder sig om, hvis man løber fra sine aftaler. Men ellers er Erik meget mere kendt for at have både et smil og en historie på læben, og Erik deltag også i revyen den 31/3. Jeg søger at fritte lidt, om jeg nu også »tør tage med«, men selvom Erik ikke vil sige noget konkret, beroliger han mig og jeg forstår, at selvom det er revy om Helnæsboere, så vil det være ok for alle.

Erik er pt sygemeldt og overvejer, om det måske fremover ville være en mere holdbar situation at være ansat i stedet for at være selvstændig, men det vil nok stadig være noget med fliser.

Lige til sidst: Erik hvorfor det lange hår? Jo, jeg skulle være korthåret, indtil jeg selv måtte bestemme, så da jeg blev 18... Men jeg plejer da at få det klippet hvert år til påske. Sidste år faldt påsken dog lidt tidligt, så jeg nåede det desværre ikke.

Seriøs rådgivning
– altid med et smil...

Så egentlig er alt ved det gamle – men vi glæder os til en masse nye og spændende udfordringer.

Som den lokale Sparekasse er vi altid lige i nærheden, og vi er der, når du har brug for os.

Velkommen til Sparekassen Faaborg. Vi tror på fremtiden.

SPAREKASSEN

Faaborg

Ebberup

Ebberupvej 71 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 11 70 · Fax 64 74 20 90
ebberup@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Borgergruppen på Helnæs

Borgergruppens medlemmer. Borgergruppen blev udpeget på et møde i i forsamlingshuset den 27. nov. 2006 som repræsentant for Helnæs beboerne i forhold til kommunens arbejde med landdistrikts- og udviklingsråd m. m.. Gruppen består af følgende otte Helnæs-boere: Anja Grønlykke, Annelise Larsen, Jørgen Jørgensen, Jørgen Storm, Kirsten Rasmussen, Peter Møller, Poul Dreisler, og Søren Foss Madsen.

BORGERGRUPPE

Af Jens Zimmer

Borgergruppen var samlet den 4. januar 2007 for at diskutere et regelsæt for gruppens virke indadtil på Helnæs i forhold til igangværende aktiviteter og foreninger, - og udadtil i forhold til det planlagte Landdistriktsråd i Assens kommune.

Borgergruppen besluttede at arbejde som repræsentant for alle beboere på Helnæs. Formålet med gruppen er, at sikre Helnæs-boerne indflydelse på landdistriktsarbejdet i Assens Kommune, og bedst mulig information om arbejdet i det kommende Landdistrikts- og Udviklingsråd til fremme af nuværende og kommende aktiviteter på Helnæs.

Borgergruppen accepterer det politiske ønske om at oprette et Landdistriktsråd, og vil repræsenteres heri. Gruppen har derudover sendt et forslag om forenklet struktur af Landdistriktsrådet til Landdistriktskoordinator Anja Knudsen.

Borgergruppen valgte Jørgen Jørgensen som sin repræsentant i Landdistriktsrådet. Repræsentanten pålægges at sikre, at alle i gruppen orienteres om arbejdet, ligesom korrespondance til og fra Landdistriktsråd og dets koordinator altid sendes til hele Borgergruppen.

Praktisk forankring

Borgergruppen har en praktisk forankring i Beboerforeningen, som aftalt ved mødet i forsamlingshuset den 27. november: »Beboerforeningen vil således medvirke til åbenhed om arbejdet og forestå indkaldelser til nødvendige borgermøder og lignende ». Borgergruppen vil således gennem Beboerforeningen indkalde til åbne borgermøder efter behov.

PETSHOP:
Kvalitetsfoder
til katte, hunde,
heste, marsvin
og kaniner

ASSENS DYREKLINIK

Mette og Morten Mortensen
Torø Huse Vej 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 33
www.assensdyreklirik.dk



Aut. El-installatør
John Pedersen A/S
Damgade 28
5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14

Det' kun for børn

Ved Anne Hansen



Tegnet af Olga Theime

Den heldige vinder

I januar 2007 var det Sidsel Haahr, der var så heldig at vinde billetter til en af Tobaksgårdens arrangementer. Billetterne udleveres, når der er en børnevenlig forestilling. Tillykke!

Vidste du...

– at der ude i vandet ud for »Helnæshus« ligger en meget stor sten? Den er tre alen (ca. to meter) høj. Sagnet fortæller, at den er kastet af en troldovre fra Svanninge Bakker mod Helnæs kirke, da man var ved at bygge den. Han forfejlede sigtet. Den nåede ikke langt nok. (læst i arkivet). Det var måske en ide, at gå en tur og se den til sommer.

Hammer Hansen
ALT TIL KONTORET

LÆDERVARER
OG HOBBYARTIKLER

AFDELINGEN I ASSENS
ØSTERGADE 2 · 5610 ASSENS
TLF. 64 71 24 12



BAMBI
Legetøj & Lædervarer
Østergade 55 · Assens · Tlf. 6471 1310

DET SKER I FEBRUAR

Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009

Gudstjenester

11/2 kl. 17
18/2 fastelavn kl. 11 (Kirke-
kaffe)
25/2 kl. 9.00 (Karl Bjarkam)

Lokalhistorisk Arkiv

Helnæs Lokalhistoriske arkiv
holder åben 1. lørdag i hver
måned kl. 9.30-11.30.

Ølsmagning

Ølsmagning onsdag 15/2 kl.
19.30.
Husk tilmelding senest 15/1 til
Jørgen 64771829

Linedans

Linedans hver torsdag
I Borgerhuset kl. 19.00
ved Else og Bjarne Grønbæk
Alle er velkommen



- 02 Rigtige Mænd (tv-2 Jam)
- 03 Jakob Svejstrup Band
- 03 Spinning Wheel spiller
frokostjazz
- 09 Jens Lysdal Band
- 10 Forundringen
- 16 The Blue Junction
- 22 Makiko Hirabayashi,
Marilyn Mazur og Klavs Hovman
- 28 Dalia Faitelson (DK/USA)

Læs mere på Tobaksgårdens
hjemmeside:
www.tobaksgaarden.dk



**ASSENS
BOWLING
CENTER**
Korsvang · 5610 Assens · Tlf. 64 71 57 07

**Banereservation
64 71 57 07**

**Mandag - onsdag 14 - 22 Torsdag 10 - 23
Fredag og lørdag 10 - 24 Søndag 10 - 21**

Helnæs Forsamlingshus

Søndag den 18 februar.
Fastelavnsfest kl. 14.00

Torsdagsklubben

8/2 Lise Madsen (Minimad-
sen) fra Aborg
Fortælling om familiens tid på
Brandsø.

22/2 Bankospil

Alle er velkomne
Husk kop og brød

Gymnastik

i Borgerhusets gymnastiksal.
hver mandag kl. 19.30 - 20.30
Kom og vær med, alle er vel-
komne (M/K).
Det er gratis for Helnæsbo-
erne.
Husk vand og liggeunderlag.

Charlotte Foss Madsen
Telefon 6477 1710

DILETTANT

Helnæs Beboerforening præ-
senterer dilettantforestillingen:
RØRE I ANDEDAMMEN
i forsamlingshuset
Lørdag d. 10. februar
kl. 14 entré kr. 25,-
kl. 19 entré kr. 100,-
Efter aftenforestillingen spi-
ses medbragt mad.
Hans Henrik spiller op til
dans.
Øl / Vand / Spiritus skal købes
i baren.
Kaffe kan også købes.

De lokalehistoriske arkiver

Fire film om halvtredserne.
Den 19. februar Kaj Munk
»Ordet«.
Den 26. februar »Ung Leg«.
Den 12. marts »Vagabonderne
på Bakkegården«.
Den 26. marts »Dirch Passer«.
Pris: 100 kr. for fire film
Sted: Tobaksgården



GRAFISK VIRKSOMHED
HOSTRUPVEJ 2 5230 ODENSE
63 13 00 00

**Assens
Vinduespolering**
v/EbbeVesterdal

**Torø Husevej 37,
5610 Assens**
Tlf. 64 71 17 02
Mobil 40 29 15 71



12 UGER fra oktober 16 UGER fra januar

**HØJSKOLEN
FOR VOKSNE**

**KUNST
IDRÆT
FILOSOFI
PSYKOLOGI**

Midt i Sydflens enestående na-
tur kan du sammen med andre
voksne styrke din viden og få
ny inspiration!

Ring efter skoleplan!

64 77 19 93

www.helnaes.dk

FORENINGER

Helnæs Beboerforening

Fmd. Annelise Larsen
Helnæs Byvej 33
Tlf. 6477 1595

Torsdagsklubben

Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Borgerhuset

Fmd. Bodil Storm
Ryet 19
Tlf. 6477 1397

Arkivet

Anne Hansen
Tlf. 6477 1376

Helnæs Forsamlingshus

Fdm. Janus Storm
Lindhovedvej 29
Tlf. 6477 1882
Udlejning: Bente Haines
Tlf. 6613 2487

Helnæs Idrætsforening

Fmd. Lone Rasmussen
Stævnevej 14
Tlf. 6474 2574

Helnæs Jagtforening

Fmd. Jørgen Storm
Lindhovedvej 20
Tlf. 6477 1829

Petanque

Fmd. Niels Ellebæk
Bøgeskovvej 16
Tlf. 6477 1307

Skolekredsen

Helnæs Højskole
Fmd. H. Moritz Hansen
Odensevej 252,
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 1275

Helnæs

Kultur- og Musikforening

Fmd. Kirsten Broberg
Fåborgvej 41,
5610 Assens
Tlf. 6474 4170

I/S Maen

Fmd. Finn Hemmingsen
Stævnevej 23
Tlf. 6477 1329

Fryshuset

Fmd. Dan Ravn-Jensen
Stævnevej 2
Tlf. 6477 1501

Vandværket

Fmd. Preben Jensen
Helnæs Byvej 7
Tlf. 6477 1306

Menighedsrådet

Fmd. Bodil Storm
Ryet 19,
Tlf. 6477 1397
Sognepræst
Anders Lundbeck Rasmussen
Tlf. 6477 1083
Graver
Hanne Albrechtslund
Tlf. 6477 1020

KØB & SALG

Rubrikker sendes til Helle Blume Andresen
helleblume@mail.tdcadsl.dk · tlf. 6373 7009

Køb og salg annoncer optages gratis og skal være redaktionen i hænde senest 6 dage før den første i hver måned. Billeder kan medtages i et vist omfang.

Byggegrund eller hus

Søges på Helnæs af lille ny familie.

Tobias, Trine og Mads
Helnæs Mølle
Tlf. 6477 1360 / 2721 3819

Bogholder søges

1 gang om ugen, så mange timer, der nu kræves!

Helnæshus Grafisk
Strandbakken 57
Tlf. 63 61 00 61

Brænde og traktor

Træer fældes i bytte med brænde. Traktor med frontlæsser og evt. vogn købes.

Eigil Kristensen
Strandbakken 21,
Tlf. 4042 9388

Brænderundsav

Med rullebord, til montering på traktor, sælges for 5.000,- kr.

Henvendelse:
Bangholm, Helnæs Byvej 15,
tlf. 6477 1804

TV til salg

TV af mærket LOEWE med fjernsynsbord.

Prisen taler vi om.
Ilse Kürstain
Bøgeskovsvej 14 A, Helnæs
Tlf. 6474 2788

Kirkebil

Vi efterlyser nogen der i enkelte tilfælde vil hente og bringe ældre til og fra kirken.

Henvendelse til
Bodil Storm
tlf. 64 77 13 97

Vask

Udslagsvask / laboratorievask, porcelæn, helt ny / ubrugt, er til salg.

Mål dybde 23 cm, bredde 43 cm og længde 63 cm. Før 1595,- kr. Nu 999 kr.
Ulla & Poul Dreisler
Ryet 22, Helnæs
Tlf. 64771272/64771372

Klintholm Honning

35 kr. pr. glas.
Helnæs Byvej 17,
Bjarne Grønbæk
Tlf. 64771735

Chinchilla

2 stk. af samme køn bortgives. Bur og foder medfølger.

Janus Storm
Lindhovedvej 29,
Tlf. 6477 1882

Savklinger sælges

2 stk. savklinger 350 mm, snitbredde 3,5 mm. Boring 3,5 mm. Antal tænder 54. Vægt ca. 2 kg.

Kasper Arp
Brændkærhuset
Helnæs Byvej 76,
Tlf. 6374 0011/2331 7834

Brandstige

Metal, ubrugt, Model nr. JT 45, med fastgørelsesbøjle, længde: 4,5 m, bredde: 0,31 m, 13 trin, max. belastning: 150 kg. Kr. 250,-

Henvendelse til:
Preben Holk
»Skovlund«
Tlf. 6477 1315

Supertilbud

2 sorte lædersofaer – ens og næsten fabriksnye – sælges. Afhentningspris kr. 1.200,-

Mejeriet
Ryet 13 – åben lørdag 14 – 17.

Babybadekar med stativ

Pæn og velholdt babybadekar med stativ, der kan klappes sammen. Og stol til at sætte fast i badekaret til den lille baby.

Slut med ondt i ryggen, da man bader i ståhøjde og nemt at holde baby, da den ligger godt og behageligt i stolen.

Kan afhentes gratis.
Lone Schramm,
Lindhovedvej 18, tlf
64771506

Transportbur

til stor hund med diverse halsbånd sælges

Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

7 personers hjørnesofa

samt lænestol i gulblomstret stof. Fanstastisk siddekomfort. Sælges billigt.

Inger Lund
Helnæs Byvej 69,
Tlf. 2927 0575

Modeller søges

Voksne kvindelige modeller søges hurtigst muligt.

Kunstmaler
Hroar Gomsrud
Stævnevej 15,
Tlf. 2448 6096

Efterlysning!!!!!!

Måske er der nogen der savner mig!?

Meget kælen, bortløben killing m/grå striber, ca. 4 mdr. gammel efterlyser sin ejer eller ny familie.

Henvendelse til:
Jørgen og Anna
Strandbakken,
Tlf. 64 74 16 81

MÆRKEDAGE

Under rubrikken Mærkedage optager HelnæsPosten orientering om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper o.s.v. – gerne med billeder

70 år**Åbent Hus**

Da jeg fylder 70 år den 18. februar 2007 vil det glæde os, at se familie, naboer og venner til en bid brød i Helnæs Forsamlingshus.

Lørdag den 17. februar fra kl. 13.00 til kl. ?

Kærlig hilsen
Annelise

Jil Indramning

v/Jan Lund



Butik

Åbningstider:

Torsdag - Fredag: Kl. 14-18

Lørdage: Kl. 10-13

Østergade 4 · 5610 Aessens

Tlf. 6471 2333 / 2164 6044

Værksted

Åben efter aftale
Stenløsegården 10,

Dømmestrup

5762 Årlev

Tlf. 6590 2364

2164 6044



ÅRETS Detailkæde **mad med mere**
mesterslagteren

Leif Laustsen

Østergade · Assens · Tlf. 64 71 10 58

HP+

Erhvervsnyt



HP+ sektion for erhvervsnyt har opsporet en ny virksomhed, »Helnæs ALKOSERVICE«. Indehaveren står og spuler bagsædets plastikindtræk med have-slangen. »Ja, det er jo en del af servicen« siger han. »Det går rigtigt godt«, smiler han fornøjet, og fortsætter. »Vi arbejder på højtryk på at finde et godt slogan til forretningen og vi vakler pt. mellem to muligheder: »Er du faldet om af druk, Ejgil henter dig, uden et muk!« eller »Er du stiv af syre, så er det Ejgil, der styrer.«

HP+ sportssektion

På Helnæs Stadion bliver introduceret en ny konkurrencesport. Den bliver kaldt

»Gå bag om formandens ryg«. Det er noget man kendt til i mange år på Helnæs, men først nu omsat det til en sport for alle. Deltagerne stiller sig i en lang række, den forreste kaldes formanden, der har bind for øjnene og vat i ørerne. Nu gælder det om at liste bag om formandens ryg uden denne opdager det. De, der bliver opdaget, overtager formandsposten.



Oliefund

De sidste boringer på Kildeskovsvej bekræfter, at det nu er helt sikkert. Der er fundet olie på Helnæs. Oliefundet menes at være af en betragtelig størrelse, og flere olieselskaber er interesserede.

En sund sjæl i en sund krop!

GYMNASTIK

Af Bente Haines og Lis Jeppesen

Så er vi netop begyndt på endnu en gymnastiksæson i Borgerhuset. Hver mandag er vi mange, der glæder os til en times motion - højskoleelever som helnæsboere, mænd og kvinder i alle aldre. Vi er som regel en 10-15 stykker der møder op klar til at blive rørt fra top til tå med Charlotte ved roret. Vi starter langsomt med en opvarmning, derefter mange forskellige øvelser for hele kroppen og slutter af med udstrækningsøvelser og en dejlig afspænding. Charlotte er god til at forklare hvilke muskelgrupper, vi træner og styrker og hun motiverer os ved selv at være med til alle øvelserne, med en energi der river os med. Det er kun lige så hårdt, som man selv vil gøre ud af det. Nogle af os har små skavanker som vi skal passe på og det bliver der selvfølgelig taget hensyn til. Ellers er der fuld

fart over feltet til god musik, som man bliver i godt humør af. Vi griner, også når vi synes det er hårdt, og vi har et godt sammenhold.

Alle er velkomne – højskoleelever og Helnæsboere, der er sågar én, der kører helt fra Ebberup for at være med. Det er dejligt, at vi kan bruge Borgerhusets gymnastiksal og der er plads til flere. Hvis der er andre der har lyst, husk at komme i god tid, der er rift om pladserne på den bagerste række!

**Abonnér på
HELNÆSPOSTEN**

**220,- kr. pr. år incl.
forsendelse**

**Henvendelse
på tlf. 64 77 13 72**

www.fioniabank.dk



Forvent
at få særbehandling

FioniaBank

Vi har lidt mere at byde på!

EDC

Assens

Kortvegge 45 · 6610 Assens · Telefon: 6471 4100 · Mail: 6610@edc.dk · Web: www.edc.dk